

Door: Fred Rabout "rondje West" jaargang 8, nummer 187.

AARDENBURG – les van Haneghem uit Aardenburg houdt van het leven onder water. Had eigenlijk een vis moeten zijn. Ooit zat hij onder de waterspiegel vast aan een zeemeermin. Bij nader onderzoek bleek het zijn vrouw Gonny te zijn. Praten met deze les van Haneghem, 69 jaren jong, over de onderwatersportvereniging Narwal is één groot verhaal van enthousiasme. We doen het in gezelschap van de huidige voorzitter van onderwatersportvereniging Narwal, de 55-jarige Hendri Kamp uit Breskens die overigens aan zijn laatste periode als voorzitter bezig is. Ook bij hem gaan de oogjes glinsteren als we in gedachten onder de waterspiegel verdwijnen. Narwal, genoemd naar het vijf meter lange zeezoogdier met één enorme slagtang die bij deze lengte nog niet is meegerekend, werd in februari 1979 verwekt. De geboorte vond plaats in 1980 toen men zich officieel bij de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) kon aansluiten. Daarvoor moest men immers 20 leden hebben en een manier om aan dat aantal te komen wisten ze wel. Later sloot men zich aan bij de NELOS (Belgische Nederlandstalige federatie) en de LIFRAS (Belgische Franstalige federatie). Via de NELOS zijn ze ook aangesloten bij de CMAS waardoor de brevetten wereldwijd erkend worden. Wie waren de verwekkers van Narwal. Les van Haneghem moet even diep graven. “Een aantal mensen van DOV (Dow Onderwatersport Vereniging) woonden in Aardenburg en zochten contact met mensen die interesse hadden in de onderwatersport. Ze kwamen bij Hessel Bakker en mij terecht. Wij doken al bij het Navy Diving Team Oostende. Dit in het zwembad aldaar. Vier meter diep en zeewater. Ideaal om te leren duiken. Hoe is in dat duiken terecht kwam? Via films en boeken. Het onderwaterleven boeide me. Via Hessel en mijn persoontje is de club gaan draaien. Met het toenmalige zwembad van de Veerhoek in Oostburg als basis. Hessel is uit de streek vertrokken, ik bleef over en met mij toch een vijftigtal leden. Een aantal dat in de loop der jaren weinig verandering heeft ondergaan. Op dit moment ben ik de oudstemet mijn 69 jaar, de jongste Sammy-Jo Verpoorten met haar 14 jaar. Er moeten echter ook wel mensen zijn die de aspirant leden het duiken moeten leren. Je moet er wat voor doen om te kunnen genieten van de fascinerende beelden die onder het wateroppervlak te bewonderen zijn. Dus ging ik voor duikinstructeur. Heb de twee sterren gehaald het op één na hoogste niveau. Mijn praktijk examen deed ik in de Middellandse Zee nabij het eiland Bendor onder Marseille. Bij Narwal hebben we nu trouwens drie instructeurswant ook Frank de Badts en Prudent de Milliano hebben hun ster en zijn dus bevoegd om les te geven”. Hendri Kamp is later ingestroomd bij Narwal. Zijn eerste ervaringen met het duiken deed hij op tijdens zijn legertijd bij de mariniers. Hij was gelijk besmet en “ik zat toen we vanuit het Brabantse Strijp naar Breskens waren gekomen samen met mijn vrouw Antoinette naar een onderwaterfilm van Jacques Costeau te kijken. Antoinette washelemaal “om” van datgene wat ze had gezien en stelde voor dat we samen een kijkje gingen nemen bij Narwal. Dat voorstel moest ze geen twee keer doen. Dat moet zo’n 14 jaar geleden zijn. We hebben ondertussen al aardig wat onder water gezien. Trouwens mijn dochter Lisa heeft ook gedoken maar is nu gestopt. Mijn zoon Stefan duikt nog steeds”. Ook de drie dochters van les van Haneghem duiken of hebben gedoken evenals zijn vrouw Gonny. De oudste dochter Ilse was zelfs ooit de jongste vrouwelijke “tweester” duikster van Nederland”. Ondertussen hebben zowel les als Hendri al aardig wat duikuurtjes op hun naam staan. Indonesië, Egypte, Engeland, Ierland, Portugal noem maar op. Ook al aardig wat meegemaakt. Les “nog nooit bang geweest, wel een aantal keren geschrokken.

Herinner me dat in de Middellandse Zee een Conger, een drie meter lange aalachtige vis in een net vastzat en tekeer ging als een dolle stier. Mooi toch, je kunt met name als je 's nachts duikt de vissen zo aanraken. Trouwens de nachtduiken zijn de mooiste, dan gaat de onderwaternatuur voor het overgrote deel leven en de vis slapen". Hendri zat ooit vast aan een net maar van paniek was er nooit sprake. Ook niet toen een Murene (grote zeepaling) ineens op hem afkwam. Is duiken gevaarlijk? Ies "het is een technische sport maar vooral moet je je aan de regels houden. Het is echter gevaarlijker om naar een duikplek te rijden dan te duiken. Bovendien ben je altijd met z'n tweeën. Samen met je buddy zit je als het goed is, vast. Je maakt onder water vrienden voor het leven. Je hebt onder water dezelfde interesses. Erg belangrijk is de opleiding waarbij het redden van je maat, de buddy, een belangrijke plaats inneemt en nogmaals de regels daar moet je je aan houden. Je materiaal tijdig laten keuren is één van die regels". Diepterecords. Beiden hoeven daar niet lang over na te denken. Ies zat in de Golf van Akaba ooit een keer 72 meter onder de waterspiegel. Hendri haalde in de Rode Zee een diepte van 65 meter. Trouwens beiden zien aan de plantengroei hoe diep ze zitten. Hebben ze geen meetapparatuur voor nodig. Hoe leren we duiken? Ies "vrij simpel, iedereen die geïnteresseerd is komt van september tot mei de vrijdagavond tussen 21.00 en 22.30 uur naar het



zwembad "de Eenhoorn" in Oostburg. We hebben daar duikmateriaal liggen wat ze kunnen gebruiken om het een paar weken te proberen. Het begint meestal met snorkelen maar je kunt ook gelijk met perslucht proberen. In de zomermaanden mei, juni, juli en augustus gaan we 's avonds naar de Oosterschelde of Grevelingen. Voor mij is het Goesse Sas mijn favoriete stek in Nederland. Maar in het buitenland is Egypte of Indonesië of Ierland waar ik tussen de zeehonden dook, ik was één van hen, gewoon een schitterende ervaring. Je kunt bij ons één, twee of drie sterren brevet en één ster instructeur brevet halen. Voor het twee en driester instructeur moet men buiten de provincie. Duiken in open water mag je met één ster maar dan wel een driester als buddy. Een duikuitrusting en dan heb ik het over een nieuwe kost al vlug 3000 euro maar je hebt ook tweedehands en je kunt er heel lang mee doen. Trouwens dat betaal je ook voor een nieuwe racefiets". Ze raken, Ies en Hendri, niet uitgepraat over hun hobby want dat is het volgens hen. Geen sport want er zijn geen winnaars of toch, het zijn in het duiken allemaal winnaars.